

Inhoud

Voorwoord	13
Inleiding	17
I	19
Een onwrikbare oorlogssituatie	20
De wrok van de verliezer	21
De starre monarchistische reactie op de ontluikende democratie	23
De onverzoenlijke Frans-Britse rivaliteit	26
Het territoriale twistpunt in Europa	26
De meedogenloze economische rivaliteit	27
De wedloop om de wereldhegemonie	28
II	31
Napoleon, een van de vrede bezeten bouwer	32
Een fundamenteel vredelievend karakter	32
De geweldige vredesinspanningen onder het Consulaat	41
Het blussen van alle brandhaarden	41
De onmogelijke opgave van de binnenlandse vrede	45
De Republiek en de bloederige beproeving van de reactie	45
Amnestie voor de emigrés, of vrede in het hart	52
Het bedwingen van de opstand der chouans, of de vrede van de dapperen	56
Het Concordaat of de vrede met de ziel	60
De architect van het moderne Frankrijk	70
Algemeen bestuur	71
Wetgeving en justitie	72

Onderwijs en cultuur	75
Economie en Financiën	76
Grote projecten	79
Maatschappij	80
Bezeten van de vrede	85
De onvermoeibare strijd voor defensieve bondgenootschappen	85
1803-1807: Groot-Brittannië wint de eerste partij	86
1807-1812: van de grote droom naar het hoogtepunt	90
1813-1815: de tragische isolatie van Frankrijk	101
Een politiek gericht op het voorkomen van conflicten	104
Het bolwerk van landen die onder het Empire vielen	105
De verdedigingsgordel van bevriende of door familie geregeerde staten	106
De flankdekking door de familiale koninkrijken	110
De vervlogen droom van een verenigd Europa	113
III	117
Napoleon, de vijand van de oorlog	118
Onafgebroken strevend naar vrede, van Bonaparte tot Napoleon	118
Het einde van de Tweede Coalitie	123
De bliksemsnelle vernietiging van de Derde Coalitie	128
Groot-Brittannië port het vuur van de oorlog weer op	128
Groot-Brittannië bij Trafalgar gered door zijn zeemacht	134
De zon van Austerlitz	136
De veldtocht van 1805	137
De Slag bij Austerlitz ofwel de Driekeizerslag	138
Pruisen zet de Vierde Coalitie in vlam	147

De ondergang van Pruisen tijdens de Slag bij Jena en Auerstedt	150
De veldtocht van 1806	151
De Slag bij Jena en Auerstedt	152
Rusland wordt in Eylau op de proef gesteld en in Friedland bedwongen	154
De Slag bij Eylau (8 februari 1807)	155
De Slag bij Friedland (14 juni 1807)	157
Spanje, een bliksemafleider die de bliksem juist aantrok	158
De valkuil van Madrid	168
De Spaanse veldtocht van 1808	170
Het kankergezweel Spanje	172
De Vijfde Coalitie	175
De bliksemsnelle vijfdaagse veldtocht (19-24 april 1809)	176
De verloren overwinning bij Aspern-Essling	178
De dure vrede van Wagram	180
De hernieuwde oorlogszucht van Rusland	183
De Russische veldtocht, een laatste kans op vrede	192
De helse achtervolging	193
De Slag bij Borodino en de bezetting van Moskou	196
De gruwelijke terugtocht	201
De overwinning bij de Berezina	203
De doodsklok	204
Het isolement van Frankrijk	205
De veldtocht van 1813	208
Een wapenstilstand van oplichters	210
Dresden, weer een overwinning van korte duur	213
De Slag bij Dresden	215

De rampzalige Slag bij Leipzig of de Volkerenslag	217
Groot-Brittannië boort de laatste hoop op vrede de grond in	219
De Franse veldtocht, een vuurwerk gedoofd door verraad	222
Het surrealistische intermezzo op Elba	227
De honderd dagen, de republikeinse opleving van het land	230
De Bourbons weggevaagd door het volk	231
De laatste veldtocht	236
De overwinning bij Ligny, een triomf die in rook opging	237
Waterloo, de onvoorstelbare ramp	239
De troonsafstand als laatste offer voor de vrede	245
Tot besluit	249
De schrijvers – <i>door Tim Van Dyck</i>	251
Appendix I: De moord op Sint-Helena – <i>door Ben Weider</i>	255
Appendix II: De onderzoeksresultaten van 2005 – <i>door Jean-Claude Damamme</i>	275
Appendix III: De Franse blokkade houdt aan – <i>door Tim Van Dyck</i>	298